

# ***ONZE GEMEENTE***

*Kerkblad van de Hervormde Gemeente*



## ***SELLINGEN***

*April 2020*

## MEDITATIE

*Vervolgens ging Jezus met Zijn leerlingen naar een plek die Getsemane genoemd werd. Hij zei: 'Blijven jullie hier zitten, Ik ga daar bidden.' Hij nam Petrus en de twee zonen van Zebedeüs met zich mee. Toen Hij zich bedroefd en angstig voelde worden, zei Hij tegen hen: 'Ik voel me dodelijk bedroefd; blijf hier met mij waken' Hij liep nog een stukje verder, knielde toen en bad diep voorovergebogen: 'Vader, als het mogelijk is, laat deze beker dan aan Mij voorbijgaan! Maar laat het niet gebeuren zoals Ik het wil, maar zoals U het wilt.'*

**Mattheus 26: 36-39**

Hoe zou Jezus zich gevoeld hebben. Is dit moment vlak voor Zijn kruisgang niet de diepste beproeving die Hij doormaakt? Nergens anders dan in de hof van Getsemane horen we van een zò angstige en zelfs dodelijk bedroefde Jezus. Het is alsof Jezus niet straks maar hier in de hof van Getsemane de gifbeker door de diepste pijn en angst heen aanvaard. Jezus geeft zichzelf over aan God en straks heel letterlijk aan mensen. Zijn lijdensweg begint hier met Zijn eigen aanvaarding van deze lijdensweg. Maar dat kan niet zonder pijn: "Laat deze beker aan Mij voorbijgaan!" spreekt Jezus doodsbenauwd. Het is een smeekbede die we rechtstreeks uit ons eigen leven terug herkennen. Maar ook een smeekbede die tegelijk veel verder gaat dan de onze. Want waar wij niet weg kunnen schuilen voor de nood in ons leven, kan Jezus wel kiezen. Zijn lijden is een keuze, Zijn weerloze overgave is een keuze. En dan zegt hij niet meer laat het aan Mij voorbijgaan, maar "laat het gebeuren zoals U het wilt."

Dodelijk bedroefd, stel je eens voor, zo bedroefd, dat het enige woord om je bedroefdheid uit te leggen het woordje dodelijk is. Dodelijk bedroefd. In dit grote verdriet, in Zijn dodelijke bedroefdheid houdt Jezus vast aan Zijn leerlingen en aan Zijn vader. In je angst vastklampen aan de trouw van de Vader. Dat is wat Jezus doet. Maar Hij weet ook, dat de hemelse Vader zelf ook een getrouwe God is die alles geeft voor Zijn kinderen, die zelfs Zijn Zoon naar de wereld zend. Zijn discipelen, Zijn vrienden waren nabij, maar in Zijn dodelijke bedroefdheid stond Hij volledig alleen. Want zij vielen in slaap, waren er niet voor Hem. En toch...

Als wij bedroefd zijn, of bezorgd, of alleen, of angstig zijn, dan is Hij daar bij jou. Als geen ander weet Jezus wat het betekent verdriet en angst helemaal alleen te moeten doorstaan. Dat is een grote troost. Zeker in onze tijden. We leven nu in een toch ook angstige en bezorgde tijd. Het coronavirus houdt ons allemaal bezig en beïnvloedt ons leven. De verhalen uit Italië waar oude mensen alleen moeten sterven omdat er eenvoudigweg geen hulp is zijn erg verdrietig. En toch geloven wij dat de Geest van God ook bij hen zal zijn en dat Zijn engelen hen zullen dragen. Ook zij zullen misschien net als Jezus bidden. Laat dit aan mij voorbijgaan. Ook wij zullen dat misschien bidden. Laat dit voorbijgaan Heer.

Bij Jezus komt deze vraag nooit los van een tweede deel. Ook straks aan het kruis, als Hij het waarom van ons allemaal in pijn en god verlatenheid uitschreeuwt, zegt Hij: in Uw handen beveel ik Mijn Geest. Laat het gebeuren zoals U dat wilt, ik geef Mij over aan U. Soms kunnen we niet alles begrijpen, waarom dingen gebeuren, waarom mensen zo moeten sterven, soms vragen we de Heer met een hartenkreet deze beker aan ons voorbij te laten gaan, maar net als Jezus mogen we ook leren vertrouwen, overgeven, aan God onze hemelse Vader. Dat maakt het kruis dat wijzelf moeten dragen door ons leven niet minder zwaar, maar voorzeker dragelijk. Omdat je in alles mag vertrouwen, ook in je angst en in je nood: ik vertrouw mijzelf aan God toe.

Dat deed Jezus ons voor in het grootst mogelijke vertrouwen aan de Vader. Omdat Jezus zichzelf door de angst heen toevertrouwde aan de Vader, weten wij dat wij nooit helemaal alleen zullen zijn, want Hij is met ons. Niet wij, maar juist Hij heeft de angst en de God verlatenheid doorstaan. Niet wij, maar Hij, voor jou en mij. Daar zal nooit iets tussen komen. Geen epidemie of wat voor natuurgeweld dan ook.

Ds. Bram Verduijn

## Maatregelen rondom coronavirus

Het coronavirus is niet slechts een griep zoals wel beweerd wordt. In veel gevallen zal de ziekte mild verlopen, maar soms kunnen de gevolgen veel groter zijn.

Daar kunnen en mogen we niet lichtzinnig mee omgaan. Als kerkenraad hanteren wij de richtlijnen die het RIVM en de landelijke PKN ons geven en adviseren, als we het nodig vinden om uitgebreidere maatregelen te nemen, dan zullen we dat niet laten. Een van die verder gaande maatregelen is geweest niet boven de 100 personen, maar gelijk alle kerkelijke samenkomsten, of dat nu een kring of Bijbelstudie of wat dan ook is direct af te gelasten.

De eerste maatregelen die genomen werden betroffen in eerste instantie het zoveel mogelijk beperken van fysiek contact. Geen handen meer schudden, geen collectezakken, en het aanbieden van desinfectie om de handen te wassen. Dit houden we ten minste tot en met augustus sowieso in stand. Wij vragen u met klem, neemt u de hygiëne maatregelen ook in acht. Ze worden niet voor niets geadviseerd. Mocht u symptomen hebben die kunnen duiden op besmetting met het coronavirus, dan vragen wij u direct thuis te blijven, fysiek contact te mijden en contact op te nemen met uw huisarts.

De afgelopen twee weken zijn wij al overgegaan op online diensten. Een logische en noodzakelijke, maar ook pijnlijke keuze. Je beseft weer hoe waardevol je leven, de kerk, onze gemeenschap is, als het zo abrupt van elkaar wordt gescheiden. Het ziet er niet naar uit dat dat de komende periode direct gaat veranderen. Sowieso zullen Palmzondag, 5 april, Goede Vrijdag 10 april, Eerste Paasdag, 12 april en tweede Paasdag, 13 april diensten zijn die u alleen online kunt volgen.

De dienst van het Heilig Avondmaal op Goede Vrijdag kunt u *thuis* meevieren. Zet u brood en wijn, of druivensap klaar en viert u mee. Wij volgen de orde van dienst zoals we die gewend zijn. Wij weten niet wanneer we weer terug kunnen naar onze kerk. Wat we wel weten en wat zeker altijd blijft is onze verbondenheid. Dat viert u bij uitstek met het Avondmaal. Dat zit hem niet alleen in fysieke samenkomst, onze verbondenheid vinden we door de heilige Geest van God in ons geloof. Zijn Geest brengt onze harten samen. Voor nu in onze huiskamers, en straks, voorzeker weer in ons gezamenlijke huis, het huis van God zelf, onze kerk.

Het virus heeft ook gevolgen voor het pastoraat. Het bezoekwerk in de gemeente ligt de komende periode nagenoeg stil. We willen niet onnodig mensen, en dan met name ouderen en lichamelijk zwakkeren aan het risico van besmetting bloot stellen. We zullen in de komende periode daarom voornamelijk ‘telefonisch pastoraat’ met ouderen en zieken houden. Zolang als nodig. In geval van noodpastoraat kunt u uiteraard contact opnemen met uw predikant. In overleg wordt dan besloten hoe er eventueel geholpen kan worden.

Een vraag die binnen is gekomen ging over hoe wij eventuele uitvaarten zouden benaderen. Daar worden door de landelijke kerk richtlijnen voor gegeven. Er is mij als uw en jouw predikant alles aan gelegen u of jou in deze gevallen pastoraal nabij te zijn. Al zal dat met beperkingen moeten. Zo zullen we samen zoeken om - binnen de mogelijkheden- alsnog een waardig afscheid te verzorgen.

Laten we samen in gebed kracht vragen voor al die mensen die zo buitengewoon hard werken voor onze essentiële noden zoals eten en zorg. Zij verdienen al ons respect! Vergeet niet om dat ook naar hen uit te spreken.

Gods zegen voor jullie allemaal,

Namens de kerkenraad van de Hervormde gemeente te Sellingen

## Kerkdiensten

*Voorlopig zullen de diensten online te beluisteren zijn. In elk geval tot en met 13 april a.s. en mogelijk nog langer.*

zondag	5 april	Online kerkdienst	09.30 uur	Ds. J.F. Tanghé
vrijdag	10 april	Online kerkdienst <b>Viering Heilig Avondmaal</b>	19.30 uur	Ds. A.L. Verduijn
zondag	12 april	Online kerkdienst <b>Eerste Paasdag</b>	09.30 uur	Ds. A.L. Verduijn
maandag	13 april	Online kerkdienst <b>Tweede Paasdag</b>	09.30 uur	Ds. A.L. Verduijn
zondag	19 april	Hervormde kerk	09.30 uur	Ds. A,L. Verduijn
zondag	26 april	Hervormde kerk	09.30 uur	Ds. J.C. Borst
zondag	3 mei	Hervormde kerk	09.30 uur	Ds. G. op 't Hof
zondag	10 mei	Hervormde kerk	09.30 uur	Ds. A.L. Verduijn

## UIT DE PASTORIE

### Bij de diensten

#### *Palmpasen*

Deze dienst vervalt in de kerk

#### *Stille week*

De Stille week begint maandag 6 april. Een week waarin Jezus lijden en sterven centraal staan. Niet wij, maar Hij neemt op zich wat ons toekomt. Niet wij, maar Hij draagt onze zonden weg. Niet wij, maar Hij vergeeft. Niet wij, maar Hij geeft alles voor ons. In de stille week mag dit centraal staan. Of dat nu thuis is of in de kerk, dat God zich in Jezus zo voor ons geeft, is een onbeschrijfelijk wonder op zichzelf.

#### *Goede vrijdag*

Vrijdag 10 april is het Goede Vrijdag. Op deze dag wordt met het sterven van Jezus de wereld het licht ontnomen, omdat ze het Woord, het licht zelf niet herkend heeft. Droefheid en inkeer, als ook ontzag voor zo een grote liefde mogen zich van ons bezit maken wanneer we ons bezinnen op de verlatenheid waar Jezus onze Heer doorheen is gegaan om ons te redden. Dat mogen we samen in het Heilig Avondmaal gedenken. Zet u thuis brood en wijn klaar.

#### *Pasen*

Zondag 12 april vieren wij dat Jezus door Zijn volmaakte liefde nu ook opgewekt wordt door Zijn Vader in de hemel. Onze inkeer en verdriet mag in alles ook vervuld zijn met dankbaarheid. Zijn opstanding mag ook gelden als de hoop voor ons en onze wereld. Want niet op eigen kracht, maar op Zijn kracht en de kracht van onze Vader in de hemel, mogen ook wij straks met Hem opstaan! Laten we ons zeker die vreugde niet ontnemen!

#### *Tweede Paasdag*

We willen verder geloven, hopen en vieren over de opstanding van de Heer.

#### *Speciale dienst met broeders en zusters van Siter, en met medewerking van Solid Sing*

19 april zouden onze broeders en zusters bij ons in de kerkdienst zijn. Het had een mooie gemengde kerkdienst kunnen worden, waarin ook enkele Hongaarse elementen terug zouden komen. Jammer genoeg moeten we dit uitstellen.

## **Omzien naar elkaar**

Per 18 maart, voor zover bij de commissie bekend is.

We denken aan en bidden voor:

Dhr. Plaatje, Dhr. Brakels, Dhr. Oost, Dhr. Rotgers.

We denken aan mensen die het moeilijk hebben of psychisch in de problemen zijn. We denken ook aan allen die in de verzorgingshuizen wonen.

## **Winterwerk**

*Rock Solid, Solid Friends, afsluitend weekend*

In april sluiten we gezamenlijk het seizoen af met een nacht kamperen op de Zonnegloren. Dit staat onder groot voorbehoud gepland op vrijdag 17 april tot zaterdag 18 april.

*Bijbelstudie ochtend*

Tot groot verdriet is het seizoen abrupt tot een einde gekomen. We zullen nu in oktober 2020 weer samenkomen, en dan eerst samen verder in Openbaring studeren. Daarna gaan we verder met, wat we wel eens bijna oneerbiedig noemen 'een van de kleine profeten', Jona. Voor nu alvast welkom terug straks!

*Alphacursus en / of belijdenis doen*

Voor iedereen die meer wil weten over God, geloof, over onze Heer Jezus Christus, over de Heilige Geest, over mensen. Voor mensen die misschien wel belijdenis willen doen. Laat het aan mij weten. Graag willen we kijken naar wat dan het beste bij jou / u past!

*Seniorenochtend*

Op dinsdag 17 maart stond de laatste seniorenochtend van dit seizoen gepland. Die moest helaas worden afgezegd. Maar niet getreurd. Dhr. Van Looi komt ons nu in november vertellen over het prachtige van Nieuw-Zeeland. We hopen u dan weer te zien.

## **Excursie naar het Oranjehotel in Scheveningen en de Waalsdorpervlakte**

Het was voor allen een behoorlijke domper dat de excursie zaterdag 14 maart naar het Oranjehotel en de Waalsdorpervlakte niet doorging. Niet op de laatste plaats voor ons als organiserend comité. Tegelijk voelde het, gezien de potentiële risico's op besmetting, als de enige juiste keuze die wij nu konden maken. Wij danken iedereen voor hun begrip.

Maar: zie dit afstel als een uitstel. Wij willen de excursie uitstellen naar zaterdag 10 oktober. U begrijpt dat dit onder voorbehoud zal zijn, dat de epidemie van het coronavirus al dan niet verdwenen is of ten minste sterk onder controle.

***Noteert u alvast in uw agenda: zaterdag 10 oktober 7:45 uur: vertrek bij de Sprankel.***

De laatste zondag van augustus en de eerste zondag van september kunt u zich weer inschrijven op de inschrijflijst bij de kerk. Te zijner tijd zult u hierover opnieuw geïnformeerd worden.

Tot de excursie daadwerkelijk heeft plaatsgevonden verblijven wij het reiscomité,

Berend, Ko en Bram

## **Eenwording tot Protestantse gemeente te Sellingen**

Inmiddels zijn beide gemeenten gehoord over deel 1 van het principeakkoord. Als gezamenlijke kerkenraad hebben wij het gehoorde meegenomen naar onze vergadering en zijn tot een overeenkomst gekomen betreffende 'Deel 1' van het principeakkoord.

Dit deel wilden we gezamenlijk bespreken 31 maart om 19.30 uur in de Sprankel. Dat is om bekende redenen afgelast.

Ondertussen werkt de gezamenlijke kerkenraad aan het beleidsplan. Als gemeenten zult u de mogelijkheid krijgen hierop te reageren. De gemeenten worden eerst in eigen kring gehoord. Die mogelijkheid vindt plaats op 17 mei na de zondagse erediensten. Deze datum blijft vooralsnog gewoon staan.

De volgende gezamenlijke gemeenteavond zullen we dan onder voorbehoud plannen op de volgende datum: 18 juni 19.30 uur in de Hoeksteen. Dan staan deel 1 van het principe akkoord en deel 2 het beleidsplan op de agenda om met elkaar te bespreken.

Wij willen samen doorwerken aan de eenwording, maar willen als gezamenlijke kerkenraad dat met u doen. Tegelijk noopt de situatie ons nu ook om wat creatiever om te gaan met tijd en samenkomsten.

Hieronder vindt u het principe akkoord deel 1, welke op enige punten is aangepast na de gemeenten gehoord te hebben.

## **Op weg naar een Protestantse Gemeente te Sellingen**

*“Wees allen eensgezind, leef met elkaar mee, heb elkaar lief als broeders en zusters, wees barmhartig en bereid de minste te zijn.” (1 Petrus 3:8)*

### **Begeleidend schrijven**

Aan onze broeders en zusters van de Hervormde Gemeente en Gereformeerde Kerk,

In beide gemeenten hebben we een positieve respons ontvangen om optie 3: 'De Hervormde Gemeente opent haar deuren' uit de brief van de Hervormde Gemeente, te hanteren als uitgangspunt voor verdere gesprekken over de eenwording tot één Protestantse Gemeente te Sellingen. Op basis hiervan wordt nu gewerkt aan een principeakkoord. Het blijft een 'principe'-akkoord totdat ook de gemeenten gehoord zijn. Als kerkenraden zijn wij verheugd dat een overgrote meerderheid van tenminste 90 % gereformeerd en hervormd steun heeft gegeven dit voorstel verder te onderzoeken. Dat zijn duidelijke cijfers. Tegelijk voelen we als kerkenraden ook de enorme verantwoordelijkheid dat een dergelijk voorstel met zich mee brengt. Verantwoordelijkheid om goed te zorgen voor de gemeenten en alles wat daarbij komt kijken.

In onze gesprekken willen we als kerkenraden de wens van één gezamenlijke Protestantse Gemeente te Sellingen voor ogen houden. Niet alleen voor onszelf, maar zeker ook voor de toekomstige generaties. Wij hopen dat u allen meegaat op deze weg en daarin ook uw eigen verantwoordelijkheid wilt nemen.

In de afgelopen periode hebben wij als moderamina en kerkenraden ons gebogen over de taak om het voorstel uit optie 3 om te werken tot een eerste principeakkoord. Concreet betekent dit dat we dit voorstel zoveel mogelijk volgen. Tegelijk is er ook een belangrijke aanpassing gemaakt. Wij willen niet meer spreken over 'opheffen'. Door voortschrijdend inzicht en luisteren naar elkaar spreken we liever van 'eenwording'. Eenwording past bij wat we met elkaar voor ogen hebben en geeft ook de kans aan allen om op een waardige wijze deel te nemen aan dit samen opgaan tot één Protestantse Gemeente te Sellingen.

Daarnaast zijn ook de kerkrentmeesters samen in gesprek over de eenwording van beide kerken. De afspraken omtrent de goederen van de kerken zullen van tevoren zijn uitgewerkt.

## **Principeakkoord Protestantse Gemeente te Sellingen**

Als christenen worden we geroepen om samen wereldwijd één kerk te vormen. Eensgezind volgens de apostel Petrus. En ook de apostel Paulus spreekt over de kerk als één lichaam van Christus. Dat lichaam van Christus bestaat uit vele delen die elkaar nodig hebben. Dat geldt zowel voor een kerkelijke gemeenschap naar binnen als naar buiten toe. Ondanks dat we ook kunnen verschillen, als gemeentelieden kunnen we niet zonder elkaar. Wij zijn en blijven broeders en zusters met één en dezelfde hemelse Vader.

Als Christus belijdende gemeente wil de Protestantse Gemeente te Sellingen de roep van Christus, en de woorden van de apostelen serieus nemen. Daarom ligt hier nu dit principeakkoord voor u. Dit principeakkoord vormt de basis waarop we straks de nieuwe Protestantse Gemeente te Sellingen zullen vormen.

In dit principeakkoord zult u in de definitieve versie drie zaken vinden.

- 1: afspraken over identiteit en cultuur (optie 3 uitgewerkt)
- 2: het beleidsplan voor de komende vier jaren
- 3: afspraken over kerkelijke goederen (onder goederen vallen zowel financiën als gebouwen)

### **1: Afspraken over identiteit en cultuur (optie 3 uitgewerkt)**

- De Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk hebben besloten met elkaar in gesprek te gaan over de éénwording van beide kerken. Zij hebben nu samen als doel één nieuwe Protestantse Gemeente te Sellingen te gaan vormen.
- Als Protestantse Gemeente te Sellingen willen we een Christus belijdende, op het Woord en de belijdenissen gestoelde gemeente zijn en blijven. Dit is het meest wezenlijke van haar identiteit.
- Indien er de komende periode een predikantsvacature ontstaat, dan wordt een predikant gezocht die zich met dit wezenlijke element van ons kerk-zijn kan verbinden. Confessioneel en open.<sup>1</sup>
- In de Protestantse Gemeente te Sellingen blijven de structuur en het beleid van de voormalige Hervormde gemeente voorlopig gehandhaafd. In de eerste vier jaren van de Protestantse Gemeente te Sellingen zullen er geen grote inhoudelijke veranderingen doorgevoerd worden.
- Bij het vaststellen van het beleidsplan dient het huidige beleidsplan van de Hervormde Gemeente als uitgangspunt, aangevuld met inbreng van gereformeerde zijde. Dit beleidsplan is van kracht op het moment dat de nieuwe Protestantse Gemeente te Sellingen ontstaat.
- Het binnen de nieuwe gemeente naar elkaar toe groeien zal een geleidelijk proces zijn. Het doel is dat er op termijn geen twee stromingen binnen de nieuwe Protestantse Gemeente te Sellingen meer zijn te ontwaren. Rust en gewenning aan elkaar is in de eerste jaren het allerbelangrijkste.
- De kerkenraad van de nieuwe gemeente zal in eerste instantie bestaan uit de leden van de Hervormde kerkenraad, aangevuld met leden uit de Gereformeerde kerkenraad. Door de verkiezingen zullen de beide achtergronden binnen de nieuwe te vormen kerk zich op een natuurlijke wijze mengen.

---

1

Betekenis van confessioneel: 1) Belijdend, 2) Christelijk, 3) Een geloofsbelijdenis aanhangend, 4) Kerkelijk 5) Overeenkomstig de geloofsbelijdenis(sen)).

- Openstelling van het Avondmaal - als geschreven regel - is niet aan de orde in de Protestantse Gemeente te Sellingen. Dit met de kanttkening dat er geen censuur wordt toegepast. Dat laatste was in beide gemeenten reeds het geval.

*Toelichting: Als kerkenraad en gemeente willen we graag dat mensen belijdenis van hun geloof afleggen en dan deelnemen aan het Heilig Avondmaal. Dit principe houden we vast, dat is de geschreven regel. Tegelijk is het ons om Christus eigen nodiging niet toegestaan mensen van deelname aan het Heilig Avondmaal te weren. Vandaar spreken wij uit wat reeds lange tijd de gewoonte is: namelijk dat er geen censuur wordt toegepast. Wij sporen gemeenteleden aan om belijdenis te doen en daarmee ook verantwoordelijkheid voor de gemeente te dragen. Belijdenis doen is op zichzelf een prachtige en feestelijke gebeurtenis.*

- Voorgangers in de Eredienst zijn protestant, Christus belijdend, hebben preekconsent en zijn voor zover mogelijk predikant. Voorgangers moeten zich thuis voelen bij de identiteit van onze gemeente. Preeklezen gebeurt in de Protestantse Gemeente te Sellingen alleen in geval van nood. Ambtsdragers zitten voor in de kerk.
- De diensten rondom Pasen: Witte donderdag: Heilig Avondmaal. Goede vrijdag: Eredienst. 1e Paasdag: Eredienst. 2e Paasdag: Eredienst.
- Vier keer per jaar is er een inspiratiemoment, zoals dat in de voormalige Gereformeerde kerk gebruikelijk was, zal ook in de Protestantse Gemeente te Sellingen doorgaan.
- Open kerk: van april tot en met september is de kerk dinsdag en donderdag tussen 14.00 uur en 16.00 uur open voor bezoekers.
- Vanzelfsprekend zullen allerlei commissies, waaronder die van het kerkblad, samengevoegd worden. Dit voor zover er niet al sprake was van commissies bestaande uit leden van beide kerken.

## **Tot slot**

Eind april zouden wij als gezin een reis ondernemen naar vrienden in Kaapstad en daar de omgeving bekijken. Dat gaat nu niet door. Misschien komt er later in het jaar een nieuwe kans. Wie weet.

Ik hoop dat iedereen in deze tijden de rust kan bewaren. Niet alleen in de samenleving, maar ook gewoon bij u, bij jou thuis. Kijk naar elkaar om. Als je weet hebt dat iemand zorgen heeft, om het virus, om andere ziekte, of wat dan ook, bel elkaar even op. Geen fysiek contact is wat anders dan geen contact.

*En blijft staan: bel als we u, jou ergens mee kunnen helpen! Inmiddels zijn er meerdere mensen die zich hebben gemeld om hieraan mee te helpen. Dus schroom niet. Als u of jij alleen bent, en niet meer naar buiten kunt door ziekte, gebrek of wat dan ook, maar wel iets nodig hebt als boodschappen, laat het weten. Als er niet wordt opgenomen, probeer het later dan nog eens. Dus, kunnen we iets doen, bel ons op. 0599322259.*

Een vriendelijke groet en sterkte, ook namens Mariëtte, ds. Bram Verduijn

## **Toelichting bij vermelding verjaardagen.**

In verband met de **wet op de privacy** worden in deze digitale uitgave van ons kerkblad geen adressen vermeld. Dit geldt ook voor de (niet gedane) vermelding van hen die in een verzorgingshuis verblijven onder het kopje 'omzien naar elkaar'.



## Verjaardagen

5 april	Dhr. H Tees	1940
8 april	Mevr. H.J. Katuin-Alting	1926
12 april	Mevr. G. Addens-Kuipers	1933
16 april	Dhr. L.M. Mulder	1937
20 april	Mevr. J. Zandt-Feunekes	1936
22 april	Dhr. J.Poort	1935
1 mei	Mevr. A.S. Volders-Alting	1940
6 mei	Mevr. G. Busker-Drenth	1933

Allen van harte gefeliciteerd en een gezegende dag toegewenst.

## Bedankt

Wij zijn blij en dankbaar dat we 5 maart jl. ons 55-jarig huwelijksjubileum mochten vieren. We willen iedereen bedanken die hieraan een bijdrage heeft geleverd in de vorm van felicitaties, kaarten en bloemen.

Allen hartelijk bedankt.

Jannes en Gees Wierenga.

## Bedankt

Allereerst wil ik iedereen hartelijk bedanken voor de kaartjes die mijn tante Rikie Engelkes voor haar verjaardag mocht ontvangen. Een aantal mensen hadden een kaart gestuurd n.a.v. de vermelding in het kerkblad. Hierin stond echter een verkeerd huisnummer, maar gelukkig waren de bewoners van Eikenlaan 14 zo vriendelijk de kaartjes op de plaats van bestemming te brengen.

De ziekte van Parkinson sloopt het lichaam meer en meer, zodat Rikie steeds meer verzorging nodig heeft. Er is vrijwel niets wat ze nog zelfstandig kan. Ondanks de fantastisch goede en zeer liefdevolle verzorging van het personeel in de Blanckenborg is het krijgen van een kaartje voor haar vrijwel het enige contact met de buitenwereld, helemaal nu de verpleeghuizen geen bezoek meer toelaten vanwege het coronavirus en bellen voor haar ook niet meer te doen is. Daarom leek het mij goed toch even het goede adres te vermelden, nl:

R. Engelkes, Eikenlaan 34, kamer 22, 9697 RW Blijham.

Hartelijke groeten, ook namens tante Rikie

**Ineke Niemeijer**

## Kopij kerkblad.

Graag zouden wij de kopij voor het volgende nummer van ons kerkblad, uiterlijk maandag 20 april 2020 willen ontvangen bij Nellie van Gulik, Westerkamp 25, 9551 BD Sellingen.

Indien mogelijk kan de kopij ook per e-mail opgestuurd worden naar: [kerkblad@hervgemsellingen.nl](mailto:kerkblad@hervgemsellingen.nl).

## Solid kids

We lezen het verhaal van Mozes terug naar Egypte (Exodus 4, vanaf vers 18) uit de Kinderbijbel. Het verhaal dat Mozes

*April 2020*



samen met Aaron aan de Farao ging vragen of zijn volk mee mocht, terwijl hij wist dat het heel moeilijk zou worden. De Farao liet hen ook nog onnodig heel lang wachten... Daarna bespreken we alle emoties die Mozes en Aaron gehad zouden hebben. In het gesprekje komt de vraag of de kinderen weleens een vraag aan hun ouders of juf/meester hebben gesteld waarvan ze dachten dat het niet zou mogen, maar toch gingen vragen. Dat herkenden de kinderen wel. Een van de kinderen vertelde dat ze graag een pony wilde en dat papa gelijk nee zei, maar dat ze later toch als verrassing een pony had gekregen.

We waren het erover eens dat de Farao gemeen was en Mozes en Aaron bewust aan het pesten was door hen zo lang te laten wachten. Hun geduld werd wel op de proef gesteld... Na het verhaal hebben we het projectlied gezongen en tot slot deden we een spellencircuit. Deze bestond uit allerlei spelletjes waar je geduld voor nodig hebt; de toren van Pisa beklimmen, glazen stapelen, een weg van dominostenen opzetten en een kerk bouwen van magneetstaafjes. De kinderen waren allemaal goed bezig en erg geduldig.

**Vjera Graber en Gerlinde Heun**

### **Bevrijdingsconcert 5 mei**

Het organiserend comité uit de Gereformeerde en Hervormde Kerk te Sellingen ziet zich door het Coronavirus en de daaruit volgende maatregelen helaas genoodzaakt het bevrijdingsconcert op 5 mei a.s. af te gelasten.

Het comité hoopt op een nader te bepalen datum alsnog met een concert stil te staan bij de viering van 75 jaar bevrijding en zegt alle medewerkers hartelijk dank voor hun positieve bijdrage aan de voorbereidingen tot dusver.

Met vriendelijke groeten, Comité 75 Jaar Bevrijding Sellingen,  
Berend de Boer, Geesje Fokkens, Gerlinde Heun, Berend Maarsingh en Mineke Sinnema.

### **Moldaviëbuffet**

De start in 2020 van het Moldavië buffet op vrijdag 21 februari jl. begon met kunst en vliegwerk om ieder het uitnodigende kopje koffie te kunnen presenteren. Kennelijk had ik de percolator niet goed in het apparaat bevestigd en bleef de beloofde koffie lang 'slootwater'. Dank aan de bijna honderd gasten die blijmoedig bleven. De zaal was dus geheel gevuld om 17.30 uur. Er was keuze uit drie soorten soep. Verder kon men kiezen uit een grote variatie aan winterstamppotten met op zeker moment een grote schaal bijbehorende worst. Liefhebbers van Chinees kwamen ook aan hun trekken en daarnaast kon men ook genieten van verschillende ovenshotels, dus voor 'elck wat wils'. Zoals ook gebruikelijk, versierden tot slot een keur aan puddingen en vla's de buffettafel. Dit alles lieten we ons goed smaken. Veel pannen, schalen en shotels werden leeg naar de keuken gebracht. Het financiële resultaat hiervan was overweldigend: € 913,50. Dit bedrag kunnen we overmaken naar Stichting "Hart voor Moldavië", zie [www.hartvoormoldavie.nl](http://www.hartvoormoldavie.nl). De Moldaafse Stichting "Bethania", financieel ondersteund door st. "Hart voor Moldavië" kan daar weer veel mee doen voor de ouderen in en vanuit het Gemeenschapshuis in Tintareni. Heel hartelijk dank aan alle gasten, alle koks en alle vrijwilligers en voor alles wat pro deo gegeven is, waardoor deze maaltijd weer een succes kon worden. We kijken in dankbaarheid terug.

Wij hebben de volgende datum op 15 mei a.s. geprikt. Doet u weer mee?

Hartelijke groet mede namens Ineke van der Berg, Annie Hensens, Geertje Molema, Wietse Mooibroek.