

# ***ONZE GEMEENTE***

*Kerkblad van de Hervormde Gemeente*



## ***SELLINGEN***

***Mei 2020***

## MEDITATIE

*“En dat niet alleen, we prijzen ons zelfs gelukkig onder alle ellende, omdat we weten dat ellende tot volharding leidt, volharding tot betrouwbaarheid, en betrouwbaarheid tot hoop. Deze hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de Heilige Geest, die ons gegeven is.”*

Romeinen 5: 3-5

We zitten midden in de vijftig dagen van Pasen. Een prachtige periode waarin we in de kerk, thuis, of waar dan ook, mogen vieren en belijden dat ons leven niet zomaar tevergeefs verloopt, of alleen maar van toevalligheid aan elkaar hangt, maar geborgen is in onze opgestane Heer Jezus Christus, in ‘wiens luister wij hopen te delen’. Paulus zegt dat we ons daarom gelukkig mogen prijzen. Het woord prijzen kent in oudere vertalingen een ander woord: roemen. Waarin mogen we ons gelukkig prijzen, waarin roemen wij? Als je Paulus leest, mogen wij gelukkig zijn in Gods genade, dat is in Gods vergeving, in Zijn aanvaarding, in ‘Gods liefde die ons gegeven wordt’. Die zelfs door de Geest in ons hart wordt uitgegoten. Dichterbij kan dus niet. Zijn liefde mag jouw liefde zijn. En dat is prachtig, een en al genade.

Ons geluk mogen we dus in ons geloof vinden. Het is niet ‘ons’ geluk, maar geluk dat we krijgen, dat gegeven wordt om te delen. Je kunt je zelfs afvragen, is liefde die niet gedeeld wil worden wel echt liefde. Op het geluk van het geloof, het geluk van het weten van Gods liefde, van Gods nabijheid mogen wij ieder mens wijzen, of ze er nu wel of niet van willen weten.

En misschien is dat wel meer dan ooit nodig. Want het geloof mag in onze onzekere tijden een onuitputtelijke bron van kracht zijn om te volharden. Ons geloof kan ons voorzeker kracht geven om een crisis van wat voor aard dan ook te kunnen weerstaan. Op dit moment bevinden we ons in een collectieve crisis. En zitten we vanwege corona in een ‘intelligente lockdown’. De manier waarop we daar persoonlijk mee om gaan is natuurlijk wel verschillend.

Als je in de zorg werkt is je perspectief op deze crisis heel anders dan wanneer je noodgedwongen thuis moet blijven van je werk. In het eerste geval wacht je misschien geestelijk wel op het moment dat er verlichting komt voor de druk op je werk en houdt die gedachte je ook op de been om het nu vol te houden. In het tweede geval is het misschien een beproeving omdat je totaal niet stil kunt zitten. Of je hebt een bedrijf, bijvoorbeeld in de horeca, dan wacht je gespannen af, en je wikt en weegt misschien wel elke dag opnieuw hoe je dit financieel moet redden. Of iemand om wie je geeft is ziek geworden. Of je zit thuis en vergeleken bij de buurman voelt de ruimte waarop jij en je kinderen kunnen bewegen weinig groter dan een postzegel. Of je . . . zo kan ik nog wel even doorgaan.

Maar allemaal hebben we één ding gemeen: we zullen geduld moeten betrachten en als we ongeduldig worden, moeten volharden. Want volharding brengt uitkomst. En wie volhardt blijft hopen. In gelovig opzicht werkt dit ook zo. Jezelf gelukkig prijzen betekent niet dat je niet óók zult moeten volharden en blijven hopen. Soms voor je gevoel tegen beter weten in. Zo heeft Christus in vertrouwen volhardt, en mag Zijn volharding nu onze hoop, onze vrede met God zijn.

Heel mooi legt Paulus de begrippen ‘gelukkig prijzen’ en ‘volharden’ niet uit als tegengestelden. Jezelf gelukkig prijzen en volharden kunnen bij elkaar horen. Je gelukkig prijzen, je roemen in je geloof is voor Paulus juist de kracht om te *kunnen* volharden. Dat is het mooie aan geloof. Het geeft je kracht om in deze dagen te kunnen wachten, te kunnen volharden, te kunnen vertrouwen. Juist die volharding welke strijd jij of u ook maar uit moet vechten geeft altijd opnieuw hoop. Hoop op uitkomst, hoop op een beter leven. Want Gods liefde, die ons gegeven wordt, wordt in jou hart uitgegoten. Dat is in de kern van uw hele zijn. Volhardt dus in ellende, deze liefde Gods, geeft je daarvoor alle kracht die je nodig hebt. We mogen ons gelukkig prijzen, dat wij op Hem mogen hopen en net als Paulus mogen zeggen: Onze “hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de Heilige Geest, die ons gegeven is.”

Ds. Bram Verduijn

*Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen  
Waar U bent zal de nacht verdwijnen.  
Jezus, licht van de wereld, vernieuw ons.  
Levend woord, ja Uw waarheid bevrijdt ons.  
Schijn in mij, schijn door mij.*

*Kom, Jezus kom,  
Vul dit land met Uw heerlijkheid.  
Kom heil'ge Geest, stort op ons Uw vuur.  
Zend Uw rivier, laat Uw heil  
Heel de aard' vervullen.  
Spreek, Heer, Uw woord:  
Dat het licht overwint.*

(liedbundel 97)

## **Maatregelen rondom coronavirus**

Maatregelen zoals ze genomen zijn blijven ook in de maand mei van kracht. Mochten er versoepelingen doorgevoerd worden, dan wordt u daarvan uiteraard op de hoogte gesteld.

## **Kerkdiensten**

*Voorlopig zullen de diensten online te beluisteren zijn. In elk geval tot en met 1 juni a.s. en mogelijk nog langer.*

zondag	3 mei	Online dienst	09.30 uur	Ds. A.L. Verduijn
zondag	10 mei	Online dienst	09.30 uur	Ds. A.L. Verduijn
zondag	17 mei	Online dienst Gezinsdienst	09.30 uur	Ds. A.L. Verduijn
donderdag	21 mei	Online dienst Hemelvaartsdag	09.30 uur	Ds. A.L. Verduijn
zondag	24 mei	Online dienst	09.30 uur	Ds. A.L. Verduijn
zondag	31 mei	Online dienst Eerste Pinksterdag	09.30 uur	Ds. A.L. Verduijn
maandag	1 juni	Online dienst Tweede Pinksterdag	09.30 uur	Ds. A.L. Verduijn

## **UIT DE PASTORIE**

### **Bij de diensten**

Mei is een prachtige maand. Niet alleen in de natuur, maar ook in dit kerkelijk jaar. Allereerst zijn de eerste zondagen van mei nog zondagen van Pasen. Het feest van Pasen duurt tot aan Pinksteren. De hele maand mei staat in het teken van Opstanding. Ook als we de Hemelvaart van Jezus vieren, 40 dagen na Pasen, gaat het over Zijn verheerlijking en Zijn glorie na het kruis. Een prachtige maand dus.

3 mei en 10 mei betreffen 'gewone' erediensten.

#### *17 mei online gezinsdienst*

Op 17 mei willen we een speciale gezinsdienst hebben samen. Ook deze dienst is online. Het thema van deze dienst gaat over Gods schepping om je heen. Waar we misschien juist wel in deze tijd meer oog voor hebben gekregen.

#### *21 mei Hemelvaartsdienst*

Op donderdag 21 mei is er een gezamenlijke dienst. Ook deze Hemelvaart dienst beleeft u online mee.

24 mei betreft een 'gewone' dienst.

### *Pinksteren*

31 mei is het Eerste Pinksterdag! We staan stil bij de gave van de Geest die aan ons allen wordt gegeven. "Hij blies over hen en zei: "Ontvang de Heilige Geest."

### *Tweede Pinksterdag*

Maandag 1 juni is het Tweede Pinksterdag. Deze dienst zullen we veel muziek beluisteren die bij het thema van Pinksteren horen.

### *Een woord van dank*

Ook hier een dank aan de mensen die de onlinediensten mogelijk maken, we denken aan onze koster Elzo, aan Engel en Jan Kruize voor de beeldopname en Geesje Fokkens, voor het up to date houden van facebook, de website, en het checken van de orde van diensten. Achter de schermen maken zij samen deze diensten op deze wijze mogelijk.

*Dit is een morgen als ooit de eerste,  
zingen de vogels, geven hem door.  
Dank voor het zingen, dank voor de morgen,  
beide ontspringen nieuw aan het woord.*

*Dauw op de aarde zonlicht van boven,  
vochtige gaarde, geurig als toen.  
Dank voor gewassen, grassen en bomen,  
al wie hier wandelt, ziet het is goed.*

*Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen,  
licht dat ooit speelde waar Eden lag.  
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,  
dank opgetogen Gods nieuwe dag.*

(Lb. 216)

### **Omzien naar elkaar**

Per 24 april, voor zover bij mij bekend is.

We denken aan en bidden voor:

Dhr. Plaatje  
Dhr. Brakels  
Dhr. Oost  
Dhr. Rotgers  
Dhr. Mulder  
Mw. Van der Does

We denken aan mensen die het moeilijk hebben of psychisch in de problemen zijn. We denken ook aan allen die in de verzorgingshuizen wonen. We denken aan:

Mw. Hidding  
Mw. Danker – Brinks  
Mw. Hulsker-Staal  
Mw. Engelkes  
Mw. Dam  
Mw. Schuring  
Dhr. Hilbrands

### **Toelichting bij vermeldingen in 'omzien naar elkaar' en 'verjaardagen'.**

In verband met de **wet op de privacy** worden voortaan in ons kerkblad geen adressen meer vermeld van zieken, mensen die in verzorgingshuizen wonen en jarigen.

## Einde van het winterseizoen

Normaal gesproken hadden we nu, aan het eind van april, met dankbaarheid teruggeblikt op het seizoen dat ten einde is gekomen. Nu doen we dat natuurlijk ook, maar wel anders. Omdat ons seizoen anderhalve maand geleden abrupt afgebroken moest worden. En dat is niet leuk.

Laten we hopen dat we volgend seizoen weer fris en met goede moed op kunnen en mogen starten. Maar hoe het ook moge lopen, we vertrouwen onszelf toe aan onze God, die ons leidt met zijn Geest, en ons ook hierdoor heen zal helpen. Houd moed, want Hij is onze Herder.

## Tot slot

Het is een aparte tijd zo. Ik ben blij dat we de kerkdiensten op deze wijze met elkaar vorm kunnen geven. Ik hoor veel geluiden van mensen die door deze diensten op afstand toch verbondenheid voelen. Met de kerk, met elkaar. En dat is heel belangrijk. Onze verbondenheid hangt niet alleen af van ons fysiek samenkomen. Als het goed is, is de verbondenheid sterk genoeg om deze toch ook moeilijke periode te overbruggen. Want dat is wat we nu doen, overbruggen. En eerlijk is eerlijk, het mooiste is gewoon dat u, jij in de kerk zit. Ik, en wij allemaal zien daar heel erg naar uit.

In mijn meditatie schreef ik over geduld hebben. Dat schreef ik ook voor mijzelf, want geduld hebben is voor mijzelf soms ook een ware geestelijke oefening. Zeker als ik ergens enthousiast over ben kan de tijd me soms niet snel genoeg aanbreken. Het seizoen voelt dit jaar voor mij als onaf en ik mis de vrijheid om bij mensen langs te gaan. Ik heb het ook het gemist dat we geen broeders en zusters uit Siter konden ontvangen. Ik weet wel, uitstel is geen afstel, maar precies dat is voor mijn enthousiasme soms moeilijk. Oefenende in geduld, en wetende voor wie we dit doen vertrouw ik dit maar toe aan God, en vraag Hem om een beetje geduld met mij.

We denken in deze tijden ook aan de jongeren in onze gemeente, in ons dorp, die dit jaar examen moeten doen, maar misschien nog niet eens weten hoe precies. Het zijn spannende tijden ook voor jullie! Ook hoe je leven na het examen er straks uitziet, het zal een ongewone start zijn. In ieder geval, we denken aan jullie en heel veel succes de komende tijd!

Kijk naar elkaar om. Bel als we u, jou ergens mee kunnen helpen! Als je weet hebt dat iemand zorgen heeft, om het virus, om andere ziekte, of wat dan ook, bel elkaar even op. Geen fysiek contact is wat anders dan geen contact. Wij zijn, voor zover we weten (nog) niet getroffen door het virus en staan van harte voor u klaar. 0599322259.

Een vriendelijke groet en sterkte,  
Bram en Mariëtte.

*Geest van hierboven, leer ons geloven  
Hopen, liefhebben door uw kracht  
Hemelse vrede, deel U nu mede  
Aan een wereld die U verwacht  
Wij mogen zingen van grote dingen  
Als wij ontvangen al ons verlangen  
Met Christus opgestaan  
Halleluja  
Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven  
Als wij herboren Hem toebehoren  
Die ons is voorgegaan  
Halleluja*

(Lb. 675)

## Kort verslag van de kerkenraadsvergadering gehouden 4 Maart 2020 in de Sprankel.

De voorzitter ds. Verduijn heet ons allen welkom en wenst ons een goede vergadering.

Er wordt gelezen uit Genesis 12: 1-5. Tijdens de bezinning gaat ds. Verduijn hier op in.

Zegenen betekent goedspreken. Als God zegt, ik zal je zegenen, dan zal hij goed spreken over jou Maar hoe staat het dan met de tegenovergestelde. Hoe zit het met bespottig? Als zegenen goed spreken is, dan zal spotten slecht spreken zijn.

Goedspreken is zegenen. Wie goed spreekt over een ander zal daar zelf ook positieve gevolgen van ondervinden. Het kan een keuze zijn hoe je over iemand spreekt. Wie goed spreekt, wie de ander zegent, mag ook zelf van die zegen ontvangen.

Bij de ingekomen stukken was een rouwkaart van Mw. L. v.d Bent-Linthout.

Tijdens de dodenherdenking 4 mei zal er namens de beide kerken een krans worden gelegd bij het monument bij Kamp de Beetse.

Er zal worden geprobeerd het nieuwe beleidsplan voor de Protestantse gemeente te Sellingen te kunnen presenteren op de gezamenlijke kerkenraadsvergadering 31 maart 2020.

In het kader van het AVG wordt er stilgestaan bij wat en hoe dingen worden benoemd in het kerkblad.

Ouderlingen benoemen regelmatig bij ouderen dat als er behoefte is aan een gesprek met de dominee ze hem ten alle tijden kunnen benaderen of laat het weten aan de wijkouderling.

De diakenen bezoeken en steunen financieel 'Noodhulp Westerwolde'

De week na Pasen zal een groep van ± 20 personen uit Siter naar Sellingen komen. De commissie is druk bezig de organisatie rond te krijgen.

Er zal namens de kerkenraad een bos bloemen worden gebracht naar dhr. C. Zevenbergen als dank voor de medewerking tijdens bijzondere avonden in de Sprankel.

Ds. Verduijn heeft een gesprek gehad met dhr. J. van den Born, IZB medewerker Noord Nederland. Dhr. Born vertelde hem e.e.a. over het IZB (Interne Zendings Bond) en in het bijzonder over het Focus-traject. Dit is een traject waar het IZB met een tijd met de gemeente meeloopt. Dhr Born laat wat materiaal achter en vraagt na te denken of focus bij de Hervormde kerk past. Hier zal over na gedacht worden en op langere termijn een besluit worden genomen.

Door de drukte i.v.m. de eenwording is er momenteel geen ruimte voor andere projecten.

De volgende vergadering zal woensdag 1 april plaatsvinden in de Sprankel.

## Paaskaars 2020

We mochten het Paasfeest weer vieren en dus is er ook weer een nieuwe Paaskaars.

De afbeelding is dit keer een regenboog.

De regenboog is volgens Genesis 9: 12 het teken van verbond tussen God en alle levende wezens.



Uitgespannen tussen hemel en aarde verkondigt vrede tussen God en mensen.

Op de foto hiernaast ziet u hoe ds. Bram Verduijn Paaskaars heeft aangestoken bij aanvang van de online dienst op 12 april jongstleden.

Dhr. Oost heeft de kaars van 2019 gekregen.

### Diaconie

De taak van de diaconie is in het bijzonder om ervoor te zorgen dat daar waar hulp nodig is, er ook



hij de

de

hulp

vanuit de gemeente komt. Dit doen wij vanuit de liefde van Jezus Christus. Gemeenteleden kunnen altijd een beroep doen op de diaconie als het gaat om hulpverlening, of dat nu is omdat iemand zelf hulp nodig heeft of omdat iemand ondersteuning nodig heeft bij het verlenen van hulp.

Maar ook buiten de gemeente ondersteunen wij anderen.

Hier onder vindt u de projecten die we tot dusver gesteund hebben .

Kerk in actie (werelddiaconaat)	€ 184,80
Collecte voor Noodfonds kerken Zuid-Oost Groningen	€ 200,00
St. Chr. Media Projecten 3x M	€ 100,00
Lepra Zending	€ 100,00
Ziekenpastoraat UMCG	€ 100,00
Light for the world	€ 100,00
EO Metterdaad Corona Crisis hulp	€ 200,00
Voedselbank Zuid-Oost Groningen	€ 200,00
Red een kind, corona noodfonds	€ 200,00
Rode Kruis, hulp slachtoffers corona tijd	€ 200,00
Kerk in actie 40 dagentijd collecte Zuid Soedan (Noodhulp) Gift	€ 200,00
Gereformeerde Zendings Bond, geef voor een teken van hoop	€ 200,00

Heeft u behoefte aan (kortlopende) praktische hulp, bijvoorbeeld kleine klusjes rond het huis, of hulp bij het doen van boodschappen? Of heeft u een vraag van diaconale aard?

Neem dan contact met de diaconie op.

### **Verjaardagen**

6 mei	Mw. G. Busker-Drenth	1933
25 mei	Mw. Z.E. de Boer-Meendering	1925
25 mei	Mw. A. Hidding	1925
26 mei	Mw. P van der Velde-Kuiper	1922
22 juni	Mw. A. Danker-Brinks	1940

Allen van harte gefeliciteerd en een gezegende dag toegewenst.

### **Kopij kerkblad.**

Graag zouden wij de kopij voor het volgende nummer van ons kerkblad, uiterlijk maandag 18 mei 2020 willen ontvangen bij Nellie van Gulik, Westerkamp 25, 9551 BD Sellingen.

Indien mogelijk kan de kopij ook per e-mail opgestuurd worden naar: [kerkblad@hervgemsellingen.nl](mailto:kerkblad@hervgemsellingen.nl).

## **Digitaal Bevrijdingsconcert 5 mei 2020**

Zoals eerder al aangegeven, heeft het Comité 75 Jaar Bevrijding Sellingen moeten besluiten het geplande Bevrijdingsconcert op 5 mei a.s. in de MFA “De Zuides” af te gelasten i.v.m. de overheidsmaatregelen in de strijd tegen het coronavirus.

Het Comité 75 Jaar Bevrijding Sellingen had i.s.m. het Chr. Dameskoor “Animamea” en de Chr. Muziekvereniging “Jeduthun” een feestelijk concert samengesteld, uiteraard ook als eerbetoon aan de Poolse en Belgische bevrijders.

Oud-strijders, hun familie, de ambassadeurs van België en Polen en de burgemeester van de gemeente Westerwolde waren uitgenodigd om in Sellingen Bevrijdingsdag te komen vieren. We hopen het concert op een nader te bepalen datum alsnog te kunnen geven.

Om het belang van onze vrijheid en onze democratie te benadrukken willen we Bevrijdingsdag 2020 niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Daarom heeft het Comité, **een gevarieerd digitaal Bevrijdingsconcert** samengesteld, dat zal worden uitgezonden op

**dinsdagavond 5 mei a.s. om 19.30 uur**

via een link op de website van de Hervormde Gemeente te Sellingen: <https://hervgemsellingen.nl/>

Het programma van het concert kunt u t.z.t. eveneens via genoemde website downloaden.

Op deze manier hopen we op afstand, maar met elkaar verbonden, in dankbaarheid stil te staan bij de bevrijding in 1945 en 75 jaar vrijheid in Nederland.

Met vriendelijke groeten,

**Het comité 75 jaar bevrijding Sellingen,  
Berend de Boer, Geesje Fokkens, Gerlinde Heun, Berend Maarsingh en Mineke Sinnema**

## **Moldavië buffet**

Zoals intussen wel te verwachten was, vanwege het coronavirus, gaat het geplande Moldavië buffet in mei niet door.

De tijd zal het leren wanneer we opnieuw kunnen uitnodigen.

Mendel Johannes.