

**Orde van Dienst 28 februari 2021**

**Voorganger: ds. A.L. Verduijn**

**Orgelspel**

**Welkom en mededelingen**

**Zingen Psalm 25a: 1, 2**

1. Mijn ogen zijn gevestigd  
op God, of Hij mij redt.  
Mijn hart, hoezeer onrustig,  
heb ik op Hem gezet.  
Kan ik de nacht verduren,  
waarin gij verre zijt?  
Gij zult mijn voeten sturen  
in 't duister van de tijd.

**Stil gebed**

**Bemoediging en groet**

**Lied (melodie psalm 42)**

1. God, hoe graag zou ik weer komen  
waar uw kerk één lofzang is -  
nu nog ver, om van te dromen,  
harten boordevol gemis.  
Ooit was alles zo gewoon:  
fluitspel, paaskaars, orgeltoon,  
stemmen, stilte, al die mensen -  
kan men zich iets mooiers wensen?

3. God, hoe graag... Laat ons weer komen  
dit of anders volgend jaar,  
laat ons bloeien als de bomen -  
onze dromen, maak ze waar!  
Laat ons weer vol vreugde zien,  
wie weet binnenkort misschien,  
wat wij nu zo vurig hopen:  
wagenwijd uw deuren open!

**Verootmoediging en genade verkondiging**

**Geloofsbelijdenis**



***'Mijn ogen zijn gevestigd'***

2. Maar wees mij dan genadig  
en richt mijn leven op,  
dat ik opnieuw gestadig  
kan gaan in 's levens loop.  
Mijn hart, hoe zeer onrustig,  
heb ik op U gezet,  
mijn ogen zijn gevestigd  
op U, tot Gij mij redt.

***'God hoe graag zou ik weer komen'***

2. God, hoe graag zou ik weer zingen  
juist nu ik niet zingen mag!  
Waar, waar zijn nu al die dingen  
die ik liefhad, zó graag zag:  
bidden, danken in uw huis,  
aan uw tafel, rond het kruis  
zwijgen, spreken, lachen, huilen -  
bij U rusten, bij U schuilen...

## Zingen liedbundel 96: 1 - 4

## 'Heer U bent mijn leven'

1. Heer, U bent mijn leven, de grond waarop ik sta.  
Heer, U bent mijn weg, de waarheid die mij leidt.  
Uw woord is het pad, de weg waarop ik ga  
Zolang U mij adem geeft, zolang als ik besta.  
Ik zou niet meer vrezan, want U bent bij mij.  
Heer, ik bid U, blijf mij nabij.

2. Ik geloof in U, geboren uit de maagd  
eeuwige Zoon van God, die mens werd zoals wij  
U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons  
en met god de Vader en verenigt met uw volk  
Tot de dag gekomen is, van uw wederkomst  
dan brengt U ons thuis in Gods rijk.

3. Heer U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw  
Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart.  
En niets in dit leven, zal ons scheiden Heer  
Zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los.  
Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd.  
En in uw vergeving leef ik nu.

4. Vader van het leven, ik geloof in U.  
Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U.  
Kom hier in ons midden, Geest van liefde en kracht  
U die via duizend wegen, ons hier samen bracht.  
En op duizend wegen, zendt U ons weer uit  
om het zaad te zijn van Gods rijk.

## Gebed bij de opening van het Woord

### Project en muziek voor de kinderen

### 'Wat moet ik voor anderen doen?'

Wat moet ik voor anderen doen?  
Alles wat je wilt, dat zij jou doen.  
Wat moet ik voor anderen doen?  
Alles wat je wilt, doe dat ook voor Hem!

## Schriftlezing Psalm 41: 1 - 4

1 Een psalm van David, voor de koorleider. 2 Welzalig is hij die verstandig omgaat met een ellendige; in dagen van onheil zal de HEER hem bevrijden. 3 De HEER zal hem bewaren en hem in het leven behouden; hij zal op aarde gelukkig gemaakt worden. Geef hem niet over aan het verlangen van zijn vijanden. 4 De HEER zal hem ondersteunen op zijn rustbank; als hij ziek is,

maakt U heel zijn ziekbed anders. als hij ziek is, maakt U heel zijn ziekbed anders. 5 Ik zei: HEER, wees mij genadig; genees mijn ziel, want ik heb tegen U gezondigd. 6 Mijn vijanden spreken kwaad over mij en zeggen: Wanneer zal hij sterven en zijn naam vergaan? 7 Als een van hen naar mij komt kijken, spreekt hij valse dingen en zijn hart brengt onrecht bijeen; gaat hij naar buiten, dan spreekt hij daarover. 8 Allen die mij haten, mompelen tezamen over mij. Zij bedenken tegen mij wat slecht voor mij is en zeggen: 9 Verdorven praktijken kleven hem aan; wie zo neerligt, zal niet meer opstaan. 10 Zelfs de man met wie ik in vrede leefde, op wie ik vertrouwde, die mijn brood at, heeft zich tegen mij gekeerd. 11 Maar U, HEER, wees mij genadig, en laat mij opstaan, zodat ik het hun vergeld. 12 Hierdoor weet ik dat U mij genegen bent: dat mijn vijand over mij niet zal juichen. 13 Want wat mij betreft, U ondersteunt mij in mijn oprechtheid, U plaatst mij voor Uw aangezicht, voor eeuwig. 14 Geloofd zij de HEER, de God van Israël, van eeuwigheid tot eeuwigheid! Amen, ja, amen.

### **Schriftlezing Johannes 13: 1 - 5 & 12 - 17**

1 Het was kort voor het pesachfeest. Jezus wist dat Zijn tijd gekomen was en dat Hij uit de wereld terug zou keren naar de Vader. Hij had de mensen die Hem in de wereld toebehoorden lief, en Zijn liefde voor hen zou tot het uiterste gaan. 2 Jezus en Zijn leerlingen hielden een maaltijd. De duivel had intussen Judas, de zoon van Simon Iskariot, ertoe aangezet Jezus te verraden. 3 Jezus, die wist dat de Vader Hem alle macht had gegeven, dat Hij van God was gekomen en weer naar God terug zou gaan, 4 stond tijdens de maaltijd op. Hij legde zijn bovenkleed af, sloeg een linnen doek om 5 en goot water in een waskom. Hij begon de voeten van Zijn leerlingen te wassen en droogde ze af met de doek die Hij omgeslagen had. 12 Toen Hij hun voeten gewassen had, deed Hij Zijn bovenkleed aan en ging weer naar Zijn plaats. 'Begrijpen jullie wat Ik gedaan heb?' vroeg Hij. 13 'Jullie zeggen altijd "meester" en "Heer" tegen Mij, en terecht, want dat ben Ik ook. 14 Als Ik, jullie Heer en jullie meester, je voeten gewassen heb, moet je ook elkaars voeten wassen. 15 Ik heb een voorbeeld gegeven; wat Ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen. 16 Waarachtig, Ik verzeker jullie: een slaaf is niet meer dan zijn meester, en een afgezant niet meer dan wie hem zendt. 17 Je zult gelukkig zijn als je dit niet alleen begrijpt, maar er ook naar handelt.

### **Zingen lied 535: 1 - 4**

1. Alles wat over ons geschreven is  
gaat Gij volbrengen in de veertig dagen;  
de tien geboden en de veertig slagen,  
dit hele leven dat geen leven is.

3. Maar, Heer, de haard van uw  
aanwezigheid  
zal in ons hart een vreugdevuur  
ontsteken;  
Gij waart met ons, Gij zult ons niet  
ontbreken,  
Gij hogepriester in der eeuwigheid

### ***'Alles wat over ons geschreven is'***

2. De schepping die voor ons gesloten was  
ontsluit gij weer, Gij opent onze ogen.  
O zoon van David, wees met ons bewogen,  
het vuur van bloed en ziel brandde tot as.

4. Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan  
Aan U o Heer ontleent het brood zijn  
leven.  
Ons is een loflied in de mond gegeven,  
sinds Gij de weg van 't offer zijt gegaan.

## Verkondiging

### Zingen lied 578: 1 - 6

1. O kostbaar kruis, o wonder Gods,  
waaraan de Prins der glorie stierf;  
ik wil om U zijn zonder trots,  
ik acht verlies wat ik verwierf.

3. O angst en liefde, ondereen  
vermengd als water en als bloed,  
zij wijzen naar het wonder heen  
van Hem die op de aarde boet.

5. En door zijn dood en door zijn bloed  
is nu de wereld dood voor mij.  
Ik ben gestorven, maar voor goed  
van heel de dode wereld vrij.

### *'O kostbaar kruis'*

2. Bewaar mij dat ik roemen zou  
dan in mijn Heren Christus dood.  
Al wat ik anders noemen zou  
is niets bij dit mysterie groot.

4. Het rode bloed, zijn koningskleed  
bedekt het schandelijke kruis,  
dat wordt door alles wat Hij leed  
de levensboom van 't paradijs.

6. De aarde zelf is veel te klein  
voor wie U waarlijk loven wil.  
Uw liefde is een groot geheim,  
zij vraagt geheel mijn hart en ziel.

## Dankgebed

### Slotlied Liedbundel 17: 1, 2

1. Nooit kan 't geloof te veel verwachten,  
des Heilands woorden zijn gewis.  
't Faalt aardse vrienden vaak aan  
krachten,  
maar nooit een vriend als Jezus is.  
Wat zou ooit zijne macht beperken?  
't Heelal staat onder zijn gebied.  
En wat zijn liefde wil bewerken,  
ontzegt Hem zijn vermogen niet.

### *'Nooit kan 't geloof teveel verwachten'*

2. Die hoop moet al ons leed verzachten.  
Komt, reisgenoten, 't hoofd omhoog.  
Voor hen die 't heil des Heren wachten,  
zijn bergen vlak en zeeën droog.  
O zaligheid niet af te meten,  
o vreugd, die alle smart verbant.  
Daar is de vreemd'lingschap vergeten  
en wij, wij zijn in 't vaderland!

## Heenzending en zegen

### Respons

1. Zegen ons Algoede,  
neem ons in Uw hoede  
en verhef Uw aangezicht,  
over ons en geef ons licht.

3. Amen, amen, amen.  
Dat wij niet beschamen

### *'Zegen ons algoede'*

2. Stort, op onze bede,  
in ons hart Uw vrede,  
en vervul ons met de kracht,  
van Uw Geest bij dag en nacht.

Jezus Christus onze Heer,  
amen, God, Uw naam ter eer.

**Naspel**

**'Oceans'**

You call me out upon the waters  
The great unknown where feet may fail  
And there I find You in the mystery  
In oceans deep  
My faith will stand

And I will call upon Your name  
And keep my eyes above the waves  
When oceans rise  
My soul will rest in Your embrace  
For I am Yours and You are mine

Your grace abounds in deepest waters  
Your sovereign hand  
Will be my guide  
Where feet may fail and fear surrounds me  
You've never failed and You won't start now

So I will call upon Your name  
And keep my eyes above the waves  
When oceans rise  
My soul will rest in Your embrace  
For I am Yours and You are mine

Spirit lead me where my trust is without borders  
Let me walk upon the waters  
Wherever You would call me  
Take me deeper than my feet could ever wander  
And my faith will be made stronger  
In the presence of my Savior

Oh, Jesus, you're my God!

I will call upon Your name  
Keep my eyes above the waves  
My soul will rest in Your embrace  
I am Yours and You are mine