

25-07-2021 Liturgie Sellingen, drs. F Postema, Krewerd

Welkom en mededelingen

Aanvangslied 96: 1 + 2

Stilte

Drempelgebed

Votum en groet

Klein loria lied 195

Kyrië:

Stilte voor de eigen invulling van het Kyrie

Woorden van troost en bemoediging. 1 Johannes 3: 18 ev

18 Kinderen, we moeten niet liefhebben met de mond, met woorden, maar waarachtig, met daden. 19 Dan weten we dat we voortkomen uit de waarheid en kunnen we met een gerust hart voor God staan. 20 En zelfs als ons hart ons aanklaagt: God is groter dan ons hart, hij weet alles.

Gebed om de opening van het Woord.

De tekst gelezen en gezongen.

Schriftlezing

114¹Toen Israël wegtrok uit Egypte, het volk van Jakob dat vreemdtalige land verliet, ²werd Juda zijn heiligdom, Israël zijn koninkrijk. ³De zee zag en vluchtte, de Jordaan trok zich terug, ⁴de bergen schrokken op als rammen, als lammeren sprongen de heuvels op. ⁵Waarvoor, zee, neem je de vlucht, Jordaan, trek jij je terug? ⁶Waarvoor, bergen, schrikken jullie op als rammen, springen jullie, heuvels, als lammeren op? ⁷Voor het aanschijn van de Heer, – beef, aarde! – voor het aanschijn van de God van Jakob. ⁸Hij verandert de rots in een bron, hard gesteente in een stroom van water.'

Zingen psalm 114: 1 + 4

Uitleg en verkondiging

Meditatief moment https://www.youtube.com/watch?v=QdVtcRLFo_c

(Britta Maria - Houd moed | Petrus in het land | KRO-NCRV)

Houd moed, houdt de regen alle dagen aan,
heb je geen kracht om op te staan,
wordt het je te zwaar je weg te gaan.

Houd vast, aan de plannen die je ooit eens had,
maar die je vaak vergat,
het einde der dagen zat.

Houd moed, houd moed om door te gaan.
Valt de wanhoop je bijna aan -
sta stil, er komt iets achteraan:
de moed, moed om weer op te staan.
Al word je beschimpt, besmeurd, vertrapt, verkleind,
de Moed helpt je weer overeind.

Wees vrij, vrij door jezelf te zijn,
trouw aan je eigen zijn,
omarm je lot, geluk of pijn.

Besef, dat je ook verliezen kan,
maar dat je altijd weer kiezen kan,
er komt een nieuwe dag, een nieuwe tijd.

Houd moed, houd moed om door te gaan.
Valt de wanhoop je bijna aan -
sta stil, er komt iets achteraan:
de moed, moed om weer op te staan.
Al word je beschimpt, besmeurd, vertrapt, verkleind,
de Moed helpt je weer overeind.

De moed! De moed om op te staan.
Grijp het leven weer krachtig aan,
begin gewoon van voren af aan.

Houd moed, de moed om door te gaan,
verlies nooit het lef, de durf, het vuur, jezelf.
De Moed helpt je weer overeind.

Voorbede – stil gebed – onze Vader

Slotlied 612

Wegzending,

Gezamenlijk amen door het zingen van lied 416: 4

Orde voor de dienst op zondag 25-07-2021, in de Gereformeerde kerk te Sellingen;
Deze liturgie is uitsluitend bestemd voor gebruik binnen de liturgische context op 25-07-2021.