

Orde van Dienst

Viering Heilig Avondmaal

Zondag 5 september 2021

Voorganger ds. A. L. Verduijn



Welkom en mededelingen

Zingen: intochtslied Psalm 33: 1 en 2

1. Kom nu met zang en roert de snaren,
gij volk dat leeft van 's Heren recht.
Hijzelf heeft zijn getrouwe scharen
een lofzang in de mond gelegd
word' als nooit tevoren
door wie hem behoren
't feestlied ingezet!
Meld de blijde mare
bij de klank der snaren
steek de loftrompet.

'Kom nu met zang en roer de snaren'

2. Zing al wie leeft van Gods genade,
want waarheid is al wat Hij zegt.
Op trouw gegrondvest zijn zijn daden,
op liefde rust zijn heilig recht.
Die zich openbaarde
overal op aarde,
alles spreekt van Hem.
Heem'len hoog verheven,
vol van blinkend leven,
schiep Hij door zijn stem.

Stil gebed

Bemoediging en groet

Zingen: Psalm 33: 7 en 8

7. Heil hem, die hoopt in vrees en beven
op Gods genadig aangezicht.
Wie op zijn gunst vertrouwt zal leven,
God houdt het oog op hem gericht.
Ja, Hij kent de zijnen,
Hij laat niet verkwijnen,
wie zijn hulp verbeidt.
Koninklijk van gaven
wil de here laven
wie ontbering lijdt.

vervolg intochtspalm

8. Wij wachten stil op Gods ontferming,
ons hart heeft zich in Hem verheugd.
Hij komt te hulp en geeft bescherming,
zijn heilige naam is onze vreugd.
Laat te allen tijde
uwe liefd'ons leiden,
uw barmhartigheid.
God op wie wij wachten,
geef ons moed en krachten
nu en voor altijd

Verootmoediging en genade verkondiging

Zingen lied 518: 1, 3

1. Hoe helder staat de morgenster,
en straalt mij tegen van zo ver,
de luister van mijn leven.
Komt tot mij, zoon van David, kom,
mijn koning en mijn bruidegom,
mijn hart wil ik U geven.
Lieflijk,
vriend'lijk,
schoon en heerlijk,
zo begerlijk,
mild in 't geven,
stralend, vorstelijk verheven.

Dienst van het Woord

Gebed bij de opening van het Woord

De kinderen gaan naar Solid Kids

Zingen:

Ik ben veilig in Jezus armen.
Veilig ben ik bij Hem.
Ik ben veilig in Jezus armen.
Er is nergens een plek
waar ik zo veilig ben.
Ben ik soms eenzaam en heb ik verdriet.
Is het soms net alsof niemand me ziet.
Net of er niemand meer is die me mist,
dan mag ik weten dat Jezus er is

Ik ben veilig in Jezus armen,
veilig ben ik bij Hem
Ik ben veilig in Jezus armen,
er is nergens een plek
waar ik zo veilig ben

Schriftlezing Genesis 3: 8-11a

8 En zij hoorden de stem van de HEERE God, Die in de hof wandelde, bij de wind in de namiddag. Toen verborgen Adam en zijn vrouw zich voor het aangezicht van de HEERE God te midden van de bomen in de hof. 9 En de HEER God riep Adam en zei tegen hem: Waar bent u? 10 En hij zei: Ik hoorde Uw stem in de hof en ik werd bevreesd, want ik ben naakt; daarom verborg ik mij. 11 En Hij zei: Wie heeft u verteld dat u naakt bent?

'Hoe helder staat de morgenster'

3. Gij schittert als een edelsteen,
mijn hart is vol van U alleen,
uw liefde doet mij leven.
Hoe groei ik in uw lichte schijn,
hoe bloei ik op daar ik mag zijn
een rank met U verweven.
Aan U
blijft nu
heel mijn leven
weggegeven,
om te ontvangen
U, mijn liefde, mijn verlangen.

'Ik ben veilig in Jezus armen'

Als ik door anderen soms word gepest.
Zeggen ze nee, jij hoort niet bij de rest.
Dan ben ik blij dat ik Jezus ken;
Hij is mijn vriend en ik hoor bij Hem.
Ik ben veilig in Jezus armen,
veilig ben ik bij Hem.
Ik ben veilig in Jezus armen,
er is nergens een plek
waar ik zo veilig ben.

Jij bent veilig in Jezus armen,
veilig ben jij bij Hem
Jij bent veilig in Jezus armen,
er is nergens een plek
waar jij zo veilig bent.

Schriftlezing Marcus 8: 34-38

34 Hij riep de menigte samen met de leerlingen bij Zich en zei: 'Wie Mijn volgeling wil zijn, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en zo achter Mij aan komen. 35 Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van Mij en het evangelie, zal het behouden. 36 Wat heeft een mens eraan als hij de hele wereld wint, maar er het leven bij inschiet? 37 Wat zou een mens niet overhebben voor zijn leven? 38 Wie zich tegenover de trouweloze en zondige mensen van deze tijd schaamt voor mij en mijn woorden, zal merken dat de Mensenzoon zich ook voor hem schaamt, wanneer hij komt in het gezelschap van de heilige engelen en bekleed met de stralende luister van zijn Vader.'

Zingen: lied 315: 1 en 3

1. Heb dank, o God van alle leven,
die zijt alleen Uzelf bekend
dat Gij uw woord ons hebt gegeven,
uw licht en liefd'ons toegewend.
Nu rijst uit elke nacht uw morgen,
nu wijkt uw troost niet meer van d'aard
en wat voor mensen blijft verborgen
werd kinderen geopenbaard.

'Heb dank o God van alle leven'

3. Gemeente, aan wier aardse handen
dit hemels woord is toevertrouwd,
o draag het voort naar alle landen,
vermenigvuldigd duizendvoud.
Een stem zegt: Roep! Wat zoudt gij roemen
op mensengunst of -heerlijkheid?
't Verwaait als gras en weidebloemen.-
Gods woord bestaat in eeuwigheid!

Verkondiging

Zingen: lied 381: 1, 2, 3 en 6

1. Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet,
wil mij vergeven, wat ik U misdeed;
verwerp mij niet, die op uw vrijspraak wacht,
maar troost mij met uw woord: het is
volbracht.

3. Gij, die voor armen rijkdom heb bereid,
voor onrechtvaardigen gerechtigheid,
zie, hoe naar U zich mijn verlangen wendt
en leid mij zelf, Heer, tot uw sacrament.

2. Gij hebt mij, Heer, geroepen aan uw dis,
het heilig feest van uw gedachtenis;
schenk mij uw Geest, opdat ik U ontmoet
in 't teken van uw lichaam en uw bloed.

6. U wil ik danken, grote Levensvorst;
Gij hebt gestild mijn honger en mijn dorst.
Uw kracht, uw leven daalde in mij neer;
In uw gemeenschap wil ik blijven, Heer.

Dienst van het Heilig avondmaal

Inleidend

Geloofsbelijdenis

Gebed

Zingen: lied 405: 1, 2, 3 en 4

1. Heilig, heilig, heilig! Heer God almachtig
vroeg in de morgen worde U ons lied gewijd.
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,
Drievuldig God, die één in wezen zijt.

3. Heilig, heilig, heilig! Gij gehuld in
duister,
Geen oog op aarde ziet U zoals Gij zijt.
Gij alleen zijt heilig, enig in uw luister,
één en al vuur en liefd' en majesteit.

'Heilig, Heilig, Heilig, Heer God almachtig'

2. Heilig, heilig, heilig! Heiligen aanbidden,
Werpen aan de glazen zee hun kronen neer.
Eeuwig zij U ere, waar Gij troont te midden
Al uwe engelen, onvolprezen Heer.

4. Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig
hemel, zee en aarde verhoogt uw
heerlijkheid.
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,
Drievuldig God, die één in wezen zijt.

Uitdeling en communie

Dankgebed

Slotlied: liedbundel 97: 1, 2, 4

1. Lichtstad met uw paarlen poorten
Wond're stad zo hoog gebouwd.
Nimmer heeft men op deez'aarde,
Ooit uw heerlijkheid aanschouwd.

Refrein:

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten;
luist'ren naar zijn liefdestem.
Daar geen rouw meer en geen tranen,
in het nieuw Jeruzalem

2. Heilig oord vol licht en glorie,
waar de boom des levens bloeit
En de stroom van levend water,
door de gouden Godsstad vloeit.

Refrein:

4. Wat een vreugde zal dat wezen,
straks vereend te zijn met Hem
In die stad met paarlen poorten,
in het nieuw Jeruzalem.

Refrein:

Heenzending en zegen

Naspel

Uw bijdrage voor de collecte kunt u storten op rekeningnummer:
NL 05 RABO 037 37 28 840 o.v.v. "Collecte" .

'Lichtstad met Uw paarlen poorten'



