

## **Orde van dienst voor zondag 17 oktober 2021 in de Hervormde kerk te Sellingen.**

**Voorganger: ds. K. Meijer.**

**Aanvang: 9.30 uur.**

---

### **Orgelspel**

### **Mededelingen**

#### **Zingen: Psalm 122: 1,2**

1. Hoe sprong mijn hart hoog op in mij,  
toen men mij zeide: 'Gord u aan  
om naar des Heren huis te gaan!  
Kom ga met ons en doe als wij!'  
Jeruzalem, dat ik bemin,  
wij treden uwe poorten in,  
u, Godsstad, mogen wij ontmoeten!  
Jeruzalem, van ver aanschouwd,  
wel saamgevoegd en welgebouwd,  
o schone stede, die wij groeten.

2. Hoe zijn de stammen opgegaan!  
Hier gingen ons de voeten voor  
der pelgrims, die de Heer verkoor,  
hier, waar uw heil'ge muren staan!  
Jeruzalem, dat ik bemin,  
wij treden uwe poorten in  
naar 's Heren woord, om zijns naams ere!  
Zo is het Israël gezegd:  
hier zijn de zetels van het recht,  
de troon, waar David zal regeren!

### **Stil gebed**

### **Votum en groet**

#### **Zingen: Psalm 122: 3**

3 Bidt heil toe aan dit Vredesoord;  
dat die u mint bevredigd zij,  
dat vrede in uw wallen zij,  
gezegend zij uw muur en poort!  
Jeruzalem, dat ik bemin,  
wij treden uwe poorten in  
om u met vrede te ontmoeten!  
Om al mijn broeders binnen u,  
om 's Heren tempel wil ik u,  
o stad van God, met vrede groeten.

### **Kyriegebed**

#### **Zingen: lied 150a**

1 Geprezen zij God! Gij engelenkoor  
dat steeds naar Hem hoort, prijs Hem om zijn Woord!  
Gij hemelen, loof Hem wiens hand alles schiep,  
die allen daarboven tot dankzegging riep.

2 Geprezen zij God! Gij allen op aard,  
aanbid Hem die u als kind'ren aanvaardt.  
Loof Hem die uw Heer is met juichende stem.  
Beantwoord zijn liefde: leef altijd voor Hem!

3 Geprezen zij God! Laat alles wat leeft nu zingen voor Hem die alles ons geeft. Laat jub'len het orgel, laat harp en trompet de glorie doen klinken, van Hem die ons redt.

4 Geprezen zij God! Ons lied is gewijd aan Hem die altijd ons helpt en geleidt. Om zijn goede schepping, om hemels genot, zijn gunst en vergeving: geprezen zij God!

### **Gebed bij de opening van het Woord**

**Schriftlezing: Jesaja 56: 1-8**

**Zingen: lied 146c: 1,6**

1. Alles wat adem heeft love de Here, zinge de lof van Isrels God!  
Zolang ik hier in het licht mag verkeren, roem ik zijn liefde en prijs mijn lot.  
Die lijf en ziel geschapen heeft worde geloofd door al wat leeft.  
Halleluja, Halleluja.

6. Vreemdeling, die hier op aard moet gedogen, dat u de haat der mensen treft,  
Hij richt u op, als gij neer zijt gebogen en Hij buigt neer wie zich verheft.  
Zijt Gij in rouw, God is uw licht; Hij schenkt, o blinde, u 't gezicht.  
Halleluja! Halleluja!

**Schriftlezing: Mattheüs 15: 21-28**

**Zingen: lied 117a**

1. Gij volken loof uw God en Heer wil Hem het loflied zingen.  
Laat de fonteinen van zijn eer in ieder hart ontspringen,  
omdat Hij u verkoren heeft, omdat Hij u genade geeft,  
door Christus, halleluja.

2. Hoe groot is zijn barmhartigheid voor allen allerwege,  
zijn waarheid en zijn tederheid als overvloed van regen.  
Zijn liefde duurt in eeuwigheid, en geeft om niet de zaligheid.  
Zing, zing Hem, halleluja.

### **Verkondiging**

**Meditatief orgelspel** "Heer ik hoor van rijke zegen..." (J. de H. 132)

**Zingen: Psalm 87**

1. Op Sions berg sticht God zijn heil'ge stede.  
Zij heeft zijn hart, Hij houdt er open hof.  
O Godsstad, vrolijk zingen wij uw lof:  
door uwe poort zal ieder binnentreden.

2. Rahab en Babel zullen u behoren.  
Ja volk na volk buigt eenmaal voor Hem neer  
en ieder land erkent Hem als de Heer.  
O moederstad, uit u is elk geboren!

3. God zal hen zelf bevestigen en schragen  
en op zijn rol, waar Hij de volken schrijft,  
hen tellen, als in Isrel ingelijfd,  
en doen de naam van Sions kindren dragen.

4. Zij zullen saam, de groten met de kleinen,  
dansend de harpen en cymbalen slaan,  
en onder fluitspel in het ronde gaan,  
zingend: `In U zijn al onze fonteinen'.

### **Gebeden**

**Zingen: lied 871**

1. Jezus zal heersen waar de zon

gaat om de grote aarde om,

de maan zijn lichte banen trekt,  
zover het verste land zich strekt.

2. Het lied in alle talen zal

3. Zijn rijk is volle zaligheid,  
wie was gevangen wordt bevrijdt,  
wie moe was komt tot rust voorgoed,  
wie arm was leeft in overvloed.

zijn liefde loven overal  
en uit de kindermond ontspringt  
de lofzang die Zijn naam omringt.

4. Laat loven al wat adem heeft  
de Koning die ons alles geeft.  
O aarde om dit nieuw begin  
stem met het lied der engelen in.

## **Zegen**

### **Zingen: lied 425**

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen  
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord  
in Christus verbonden tezamen gezonden  
op weg in een wereld die wacht op uw woord  
Om daar in genade uw woorden als zaden  
te zaaien tot diep in het donkerste dal,  
door liefde gedreven om wie met ons leven  
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.

Bij de uitgang staat een collecteschaal. De opbrengst is bestemd voor diaconie en kerk. U kunt ook uw bijdrage storten op rek.nr. NL 05 RABO 03 73 72 88 40 o.v.v. 'collecte'.