

Liturgie voor de dienst

op zondag 21 november 2021

Laatste zondag van het kerkelijk jaar



in de Hervormde kerk te Sellinger

Predikant: ds. A.L. Verduijn

Orgelspel:

- * Klaas Jan Mulder
- * Teke Bijlsma

'Meditation A La Improviste'
'Blijf bij mij Heer'

Welkom en mededelingen

Luisteren: Psalm 139

'Heer die mij ziet zoals ik ben'

Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
't ligt alles open voor uw ogen.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
't ligt alles open voor uw ogen.

U bent mij overal nabij,
uw ogen waken over mij,
van toen ik vormloos ben ontstaan,
U wist hoe het zou verdergaan.
o God, hou mij geheel omgeven
en leid mij op de weg van 't leven.
o God, hou mij geheel omgeven
en leid mij op, en leid mij op,
en leid mij op de weg van 't leven.

en leid mij op, en leid mij op,
en leid mij op de weg van 't leven.

Bemoediging en groet

Luisteren: Liedbundel 74

'Abba Vader'

Abba Vader, U alleen,
U behoort ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn.
U laat nooit alleen.
Abba Vader, U alleen,
U behoort ik toe.

Abba, Vader, laat mij zijn,
slechts voor U alleen.
Dat mijn wil voor eeuwig zij
d'uwe en anders geen.
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.
Laat mij nimmer gaan.
Abba, Vader, laat mij zijn,
slechts voor U alleen.

Verootmoediging en genade verkondiging

Luisteren: Psalm 84a

'Wat hou ik van Uw huis'

1. Wat hou ik van uw huis,
Heer van de hemelse legers.
Ik kan zo sterk verlangen naar
de binnenpleinen van de Heer.
Diep in mijn lijf is zo'n heimwee,
zo'n blijvende schreeuw
om de levende God.

2. Een vogel is er thuis,
Heer van de hemelse legers.
Een zwaluw voedt haar jongen op
bij u onder de pannen, God.
Wonen bij u is een zegen,
zo'n blijvende kans
om te zingen voor u.

3. Gelukkig wie naar u
vol van verlangen op weg zijn,
zelfs in het dorre bomendal
zien zij een bron en regenval,
gaan ze van zegen tot zegen,
naar God die verschijnt
in zijn heilige stad.

4. Ach hoor en kijk naar mij,
Heer van de hemelse legers.
Ja liever één dag dichtbij u
dan duizend dagen zonder u.
Liever bij u aan de drempel
dan binnen te zijn
in een duistere tent.

5. De Heer beveiligt ons,
eer en geluk zal hij geven,
hij heeft zijn liefde nooit ontzegd
aan mensen, eerlijk onderweg.
Heer van de hemelse legers,
gelukkig zijn zij
die vertrouwen op u.
Wat hou ik van uw huis!

Dienst van het Woord

Gebed bij de opening van het Woord

Muziek voor kids:

'Familie'

Hoe mooi en hoe heerlijk
als wij als familie,
als broers en als zussen
om elkaar geven.
En open en eerlijk
met elkaar omgaan,
de vrede bewaren
en eensgezind leven.

En het mooiste geschenk
wordt ons gegeven:
de zegen van God,
een eindeloos leven.
En het mooiste geschenk
wordt ons gegeven:
de zegen van God,
een eindeloos leven.

Schriftlezingen:

***Psalm 84: 2 – 8**

2 Hoe lieflijk is Uw woning, HEER van de hemelse machten. 3 Van verlangen smacht mijn ziel naar de voorhoven van de HEER. Mijn hart en mijn lijf roepen om de levende God. 4 Zelfs de mus vindt een huis en de zwaluw een nest waarin ze haar jongen neerlegt, bij Uw altaren, HEER van de hemelse machten, mijn koning en mijn God. 5 Gelukkig wie wonen in uw huis, gedurig mogen zij U loven. 6 Gelukkig wie bij U hun toevlucht zoeken, met in hun hart de wegen naar U. 7 Trekken zij door een dal van dorheid, door hen verandert het in een oase; rijke zegen daalt als regen neer. 8 Steeds krachtiger gaan zij voort om in Sion voor God te verschijnen.

***2 Korinthe 4: 7 - 5: 1**

7 Maar wij zijn slechts een aarden pot voor deze schat; het moet duidelijk zijn dat onze overweldigende kracht niet van onszelf komt, maar van God. 8 We worden van alle kanten belaagd, maar raken

niet in het nauw. We worden aan het twijfelen gebracht, maar raken niet vertwijfeld. 9 We worden vervolgd, maar worden niet in de steek gelaten. We worden geveld, maar gaan niet te gronde. 10 We dragen in ons bestaan altijd het sterven van Jezus met ons mee, opdat ook het leven van Jezus in ons bestaan zichtbaar wordt. 11 Voortdurend worden wij levenden omwille van Jezus aan de dood prijsgegeven, opdat in ons sterfelijke bestaan ook het leven van Jezus zichtbaar wordt. 12 Zo is in ons de dood werkzaam, en in u het leven. 13 Er staat geschreven: 'Ik bleef vertrouwen, daardoor kon ik spreken.' In datzelfde vertrouwen spreken ook wij, omdat we geloven 14 en weten dat Hij die de Heer Jezus heeft opgewekt ook ons, net als Jezus, zal opwekken, zodat wij samen met u voor Hem zullen staan. 15 Dit alles gebeurt dus omwille van u, zodat Gods goedheid, die zich door steeds meer mensen verbreidt, ook tot steeds meer dankzegging leidt, tot eer van God. 16 Daarom verzaken wij onze plicht niet, want ook al gaat ons uiterlijke bestaan verloren, ons innerlijke bestaan wordt van dag tot dag vernieuwd. 17 En de geringe last die we tijdelijk te dragen hebben, brengt ons een eeuwige luister, die alles omvat en alles overtreft. 18 Wij richten ons niet op de zichtbare dingen maar op de onzichtbare, want de zichtbare dingen zijn tijdelijk, de onzichtbare eeuwig. H5: 1 Wij weten dat wanneer onze aardse tent, het lichaam waarin wij wonen, wordt afgebroken, we van God een woning krijgen: een eeuwige, niet door mensenhanden gemaakte woning in de hemel.

Luisteren:

'Er is een land van louter licht'

Er is een land van louter licht,
waar heil'gen heersers zijn.
Nooit gaat de gouden dag daar dicht,
in duisternis of pijn.

Daar is het altijd lentetijd,
in bloei staat elke plant.

Alleen de smalle doodssee scheidt,
ons van dat zalig land.

God, laat ons staan als Mozes hier,
hoog in Uw zonneschijn,
en geen Jordaan, geen doodsrivier,
zal scheiding voor ons zijn.

Verkondiging

Luisteren: lied 894: 1-4

‘Wanneer ik zoek naar woorden’

1. Wanneer ik zoek naar woorden en niets dan stilte vind,
dan weet ik: Heer, gij hoorde één stem – uw eigen kind.
Uw adem wekt mijn leven, uw liefde kleurt mijn bloed;
mijn stilte is vergeven, mijn zwijgen keurt gij goed.

2. Wanneer ik zoek naar zinnen en bid om een gebed,
niet weet hoe te beginnen, niet spreek, in stil verzet,
dan roep ik mij te binnen uw stem, o Christus – Gij,
Gij zult eens overwinnen de tegenstem in mij.

3. Wanneer ik zoek te zeggen al wat er in mij leeft
maar zich niet uit laat leggen en zich niet open geeft,
dan ben ik al gevonden, voordat ik U vind;
dan bidt met duizend monden, de Geest, vol vuur en wind.

4. Wanneer ik zoek naar woorden, is mij uw woord genoeg;
dat woord, dat wij eens hoorden, dat woord, dat mij al droeg,
dat zal mij blijven dragen – mij maakt geen stilte bang;
slechts dit wilt Gij mij vragen: dat ik naar U verlang.

Gedachtenis aan hen die ons ontvallen zijn:

Overleden op 18 december 2020

Mw. Immetje van der Does - de Boer op de leeftijd van **69 jaar**

Overleden op 15 januari 2021

Mw. Henderika Engelkes op de leeftijd van **84 jaar**

Overleden op 30 januari 2021

Mw. Geesje Fokkens - Roosien op de leeftijd van **57 jaar**

Overleden op 6 februari 2021

Dhr. Pieter Nicolaas van Arum op de leeftijd van **94 jaar**

Overleden op 1 april 2021

Dhr. Hendrik Meijer op de leeftijd van **91 jaar**

Overleden op 27 april 2021

Mw. Grietje Addens - Kuipers op de leeftijd van **88 jaar**

Overleden op 28 april 2021

Mw. Jantje Schuring - Eerkens op de leeftijd van **96 jaar**

Overleden op 2 mei 2021

Dhr. Jacob Wilts op de leeftijd van **72 jaar**

Overleden op 29 juli 2021
Mw. Hennie Katuin - Alting

op de leeftijd van **95 jaar**

Overleden op 28 juli 2021
Mw. Gerda van 't Wout

op de leeftijd van **80 jaar**.

Overleden op 11 november 2021
Dhr. Jannes Wierenga

op de leeftijd van **76 jaar**.

**Voor alle dierbaren wiens naam wij niet genoemd hebben,
maar aan wie we op dit moment wel denken.**

Gedicht

Luisteren: lied 730: 1 en 2.

‘Heer herinner U de namen’

1. Heer, herinner U de namen
van hen die gestorven zijn,
en vergeet niet, dat zij kwamen
langs de straten van de pijn,
langs de wegen van het lijden,
door het woud der eenzaamheid,
naar het dag en nacht verbeide
vaderhuis, hun toebereid.

2. Heer, herinner U hun luisterend
wakker liggen in de nacht
en hun roepen in het duister,
de armzaligheid van hun kracht,
en wil zeer aandachtig lezen

in de rimpels van hun huid
de verscheurdheid van hun wezen,
en wis hunne zonden uit.

Dankgebed

Luisteren: Lied 913: 1, 2 en 3 *'Wat de toekomst brengen moge'*

1. Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig, kalme moed!

2. Heer, ik wil uw liefde loven,
al begrijpt mijn ziel U niet.
Zalig hij, die durft geloven,
ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij uw wegen duister,
zie, ik vraag U niet: waarom?
Eenmaal zie ik al uw luister,
als ik in uw hemel kom!

3. Laat mij niet mijn lot beslissen:
zo ik mocht ik durfde niet.
Ach, hoe zou ik mij vergissen,
als Gij mij de keuze liet!
Wil mij als een kind behandlen,
dat alleen de weg niet vindt:
neem mijn hand in uwe handen
en geleid mij als een kind.

Zegen

Luisteren: Lied 416: 1, 2 en 4 *'Ga met God en hij zal met je zijn'*

1. Ga met God en Hij zal met je zijn
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

2. Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

4. Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn Naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Tijdens het ophalen van de rozen: *'Vaste rots van mijn behoud'*

